

# Ga jij met ons mee op Hojokamp?

Geplaatst op: 14 juli 2011



Stichting Outway is enkele jaren geleden door drie vrienden opgericht speciaal voor homoseksuele jongeren. Door het bundelen van informatie werden de mogelijkheden tot het verstrekken van hulp en het geven van advies groter. Ook het geven van voorlichting op bijvoorbeeld scholen werd een steeds belangrijkere taak van deze Stichting. Verder vond in 2003 het eerste Hojokamp plaats. Een

kamp dat speciaal is opgezet voor jongeren t/m 25 jaar met homo of biseksuele gevoelens. Aangezien Stichting PANN hier subsidie aan heeft verstrekt en de koffers voor het eerstvolgende Hojokamp alweer klaar staan, nemen wij je mee op deze bijzondere reis.

*Interview met Tim Hulsker en Ruud Beuks / Stichting Outway*

## Vrijwilligers

Tim (28) komt uit Breda en is Bestuursverantwoordelijke en penningmeester van het Hojokamp. 'In 2004 ging ik voor het eerst mee met het Hojokamp, omdat ik op zoek was naar erkenning en vriendschap. Ook het jaar daarop was ik weer van de partij. Direct daarna heb ik mijzelf aangemeld als vrijwilliger omdat ik meer uit het kamp wilde halen. Daar ben ik voornamelijk actief binnen het keukenteam. Het is een hele uitdaging om ieder dag een maaltijd op tafel te zetten die niet is aangebrand,' lacht Tim. Ook Ruud (22) uit Breda gaat mee als vrijwilliger en is daarnaast coördinator Info en Activiteiten. Ruud: 'Via een aantal vrienden leerde ik het Hojokamp kennen. De vrijwilligers kwamen handen te kort. Wat begon als vrijwilliger voor een dag, is anno 2011 uitgegroeid tot vrijwilliger voor de gehele week.'

## Activiteiten

Van 1 t/m 5 augustus 2011 zal het eerstvolgende Hojokamp plaatsvinden. Wie direct denkt aan schuchtere jongeren die niet uit de kast durven te komen en de hele dag kringgesprekken voeren, heeft het mis. Het aanbod is gevarieerd. Naast diverse workshops en activiteiten staan er ook groepsgesprekken op het programma.

'Het Hojokamp is geen 'uit de kast kom kamp' vertelt Tim. 'Natuurlijk wordt daar wel over gesproken en kunnen de jongeren hun verhaal doen want dat hoort er ook bij. Voornamelijk de eigen ervaringen worden onderling gedeeld. Kijken bij een ander op een gezellige, ontspannen manier zeg maar.' 'In totaal kunnen er 60 jongeren mee en kom je in een team van 10 jongeren en 2 begeleiders terecht.

De jongeren die meegaan doen dit vooral omdat ze op zoek zijn naar nieuwe vriendschappen, informatie en erkenning. Je ziet dat ze in die week Hojokamp allemaal hun eigen ontwikkeling meemaken en met extra bagage naar huis gaan,' vertelt Ruud. Okay, het idee van de schuchtere jongeren en de kringgesprekken heb ik laten varen, maar bij de gedachte aan een tent en met een wc rol onder je arm de camping over, word ik ook niet echt vrolijk. Ruud: 'Wegens groot succes verblijven we al jaren op dezelfde Brabantse kampeerboerderij, voorzien van slaapzalen en schoon sanitair. Een prima locatie welke de basis vormt voor het ondernemen van diverse activiteiten. Deze vinden plaats op de locatie



of in de directe omgeving. Denk hierbij aan een meerkamp (nat en veel plezier) en spelletjes in de stijl van Expeditie Robinson. Ieder Hojokamp heeft een thema. In de voorgaande jaren waren dit bijvoorbeeld Outway Airlines en het thema Grieken en Romeinen. De kampweek van augustus staat in het teken van het Hojo-Hotel, De activiteiten worden hierop aangepast. Wat we allemaal gaan doen ga ik natuurlijk nog niet verklappen, maar denk aan de beruchte feestavond op donderdag en spookachtige verrassingen.' lacht Ruud.

## Be Yourself

Jongeren tussen de 14 en 25 jaar kunnen aan het Hojokamp deelnemen. De deelnemers worden ingedeeld op basis van leeftijd. Het aantal heren versus dames loopt aardig gelijk. Bijna alle jongeren komen alleen en nee, niet alleen uit Brabant. Ook de andere provincies in Nederland en soms zelfs vanuit het buitenland zijn ruim vertegenwoordigd. Vaak heeft een vriend of vriendin een jaar eerder aan het kamp deelgenomen en worden de deelnemers enthousiast door de verhalen. 'Op de maandagochtend kan je de deelnemers aan het Hojokamp er zo uitpikken als we verzamelen op station Eindhoven. Stil, zoekend en afwachtend, maar als ze er eenmaal achter komen dat ze een week echt zichzelf kunnen zijn dan is dat al snel voorbij. Be Yourself is dan ook onze slogan,' zegt Tim. 'Het organiseren van een Hojokamp vergt naast een heleboel enthousiaste vrijwilligers, ook veel tijd.' In oktober / november beginnen we al met het bedenken van de activiteiten.' Een aantal van de leukste activiteiten uit de afgelopen jaren die Tim zijn bijgebleven zijn de derriedouche en de toneelstukjes. Het meest bijzondere is echter de eindspeech als afsluiter van de week. 'Deze speech heeft toch een bijzondere lading. Het Hojokamp is lonend om te doen voor de vrijwilligers. Mijn bijnaam is eigenlijk Timmie-tissue, omdat ik aan het einde van ieder kamp de zakdoeken sta uit te delen bij het afscheid. Op dat moment voel je dan ook dat je echt iets hebt bereikt met elkaar,' aldus Tim.



## Mee op Hojokamp?

Omdat het Hojokamp een groot succes is, ging in april 2011 het eerste Hojokamp versie 2.0 van start. 'Dit kamp bestond uit deelnemers die al eerder aan het Hojokamp hadden deelgenomen. Hojokamp 2.0 is een vervolgekamp, waarbij net iets dieper wordt ingegaan op de problemen waar homojongeren tegenaan lopen. Welke vakantielanden zijn er bijvoorbeeld homovriendelijk en waar kan je informatie vinden over transgenders?' vertelt Ruud. Je ziet het: De vrijwilligers van het Hojokamp zitten niet stil en dat is maar goed ook. Naast het feit dat er voor volgend jaar ook weer diverse Hojokampen op het programma staan, bestaat Stichting Outway in 2012 tien jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Kan jij echter niet wachten tot volgend jaar en wil jij dit jaar nog deelnemen aan het Hojokamp? Dat kan. Er zijn namelijk nog

enkele vrije plaatsen op het Hojokamp dat van 1 t/m 5 augustus 2011 plaats zal vinden. En je krijgt nog korting ook!

Kijk voor meer informatie op [www.hojokamp.nl](http://www.hojokamp.nl). Als je bij je aanmelding vermeldt dat je het interview met Tim en Ruud in de nieuwsbrief van Stichting PANN hebt gelezen, dan krijg jij 10 euro korting.